

1

*Je bent er niet meer, het is voorbij  
Al wat je deed, dat was voor mij  
Voor jou is nu de strijd gestreden  
Maar in mijn hart bewaar ik het verleden*

2

*Je wandelt, weet ik, in een milder licht  
dat voor je uitschijnt en je stappen richt,  
een vrede tegemoet die wij niet kennen  
naar een gezegend eeuwig vergezicht.*  
(A. van Wilderode)

3

*Woorden, ik vind ze niet  
ze zijn er wel, maar ik zie ze niet  
zoveel wil ik zeggen, en toch...  
kan ik het niet  
Wil ik het wel?  
Kan ik het wel?  
Ik mis jou  
Dat is al.*  
(Wouke)

4

*Leg je hand maar in de mijne  
en als je 't moeilijk vindt alleen te lopen  
loop ik een eindje met je mee  
misschien in het begin nog wat schoorvoetend  
maar gaandeweg zul je bemerken:  
het gaat makkelijker met z'n twee*  
(I. Sipkes de Smit)

5

*wat is mijn wereld wazig, wat wordt mijn wereld klein  
ik kan mij niet herinneren wie jullie allemaal zijn  
soms zie ik iets bekends of voel ik wat vertrouwds  
en is het weer heel even, net zoals vanouds*

6

*Tijd*  
  
*Alles is heimwee  
wolken en water  
alles is heimwee  
naar vroeger - naar later  
vroeger is óver  
later - een ster  
gisteren is oud  
en morgen nog ver*  
(Toon Hermans)

7

*En toch telkens weer  
zullen wij je tegenkomen.  
Zeg nooit: het is voorbij.  
Slechts je lichaam werd ons ontnomen,  
niet wie je was en ook niet wat je zei.*

8

*Verder van de wereld weg  
elke dag een beetje  
dichter naar de hemel toe  
elke dag een treetje*  
(Toon Hermans)

9

*Ga nooit weg zonder te groeten  
Ga nooit heen zonder een zoen  
Als je het noodlot zult ontmoeten  
Kun je het nooit meer doen  
Ga nooit weg zonder te praten  
Dat doet soms een hart zo'n pijn  
Wat je 's morgens hebt verlaten  
Kan er 's avonds niet meer zijn*  
(Toon Hermans)

10

*Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.  
Je hebt het als een moedig man gedaan.  
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?  
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?  
Rust nu maar uit.*

11

*Je wilde nog zoveel  
maar had niet meer de kracht.  
Je ziekte had je volkomen in zijn macht.  
Je was zo moe, hebt je strijd gestreden.  
Al je zorgen en verdriet  
behoren nu tot het verleden  
Rust nu maar uit.*

12

*Opeens  
was er nog zo veel te zeggen.  
Opeens  
was er nog zo veel te vragen.  
Opeens  
is het te laat.*

13

*Nooit nog zul je door de tuin lopen  
waar iedere bloem en iedere plant  
getuigden van je zorgzame hand.  
Nu gaat voor jou de hemeltuyn open.*

14

*'t Verlies was er al voor het einde  
de rouw, voordat het afscheid kwam,  
toen die onzekere verwarring  
bezit van haar gedachten nam.  
Wij voelden mee haar stil verdriet.  
Nu rouwen wij, maar treuren niet.*

15

*Leg je hand maar in de mijne  
en als je 't moeilijk vindt alleen te lopen  
loop ik een eindje met je mee  
misschien in het begin nog wat schoorvoetend  
maar gaandeweg zul je bemerken:  
het gaat makkelijker met z'n twee*

*(I. Sipkes de Smit)*

16

*Niemand zal meer weten hoe ik met mijn pop/  
blokken kon spelen  
En niemand zal nog ooit mijn vroegste  
vroegte met mij delen  
De dag waarna ik nooit meer kwetsbaar  
wezen kan en klein  
De dag waarna ik nooit meer kind zal zijn*

*(J. Boerstoel)*

17

*je bent niet alleen*

*in de stilte  
de leegte  
in je angst  
en de pijn  
is er een vriend  
om je heen!*

*(I. Sipkes de Smit)*

18

*Een mengeling van pijn en tranen  
slechts af en toe een sprankje hoop  
gedreven door een sterke wilskracht  
hoewel het onheil nader sloop  
je gedachtenis zal immer blijven  
te vroeg ben je van ons heengegaan  
we houden van je en zijn je dankbaar  
voor alles wat je hebt gedaan.*

19

*Probeer het me niet uit te leggen  
probeer geen zin te geven  
aan wat zinloos is  
de dood van mijn kind  
het is één groot waarom  
een vragen, een roepen, een schreeuwen  
soms stille gelatenheid  
waarom, waarom de zin  
probeer het me niet uit te leggen*

20

*de letters van je naam  
staan in mijn hart geschreven  
ik draag je met me mee  
voor immer blijf je in mijn leven*

*(I. Sipkes de Smit)*

21

*Voor jou een handvol bloemen  
voor jou een gouden zon  
voor jou wel duizend lieve wensen  
en al het goede  
het goede uit de Bron!*

*(I. Sipkes de Smit)*

22

*Als je haast té moe bent om te leven  
als je haast te moe bent om te gaan  
komt er soms -onverwacht-  
een lichtpuntje in je bestaan*

*(I. Sipkes de Smit)*

23

*Ik zal je niet vergeten, ik kan het niet  
daarvoor heb ik je te veel liefgehad  
ik zal nog heel vaak aan je denken  
dat weet ik zeker lieve schat*

*(I. Sipkes de Smit)*

24

*Mijn liefste  
We hadden nog zo veel te zeggen  
Mijn liefste  
We hadden nog zoveel te doen  
Mijn liefste  
Ik hou van jou*

25

*Midden in 't leven, nog zoveel te geven.  
Idee en plannen te over, in één keer voorbij.  
....., voor ons was je een kei, enig in je  
soort,  
wij zetten ons leven in jouw nagedachtenis  
voort.*